



Christengemeente Berea

*'...en dagelijks de Schriften nagingen,  
of deze dingen zo waren.' Handelingen 17:11*



# Samen leven door geloof

Kringmateriaal 2019/2020 – deel 4

# Inleiding

---

De laatste studieavond zal ook weer via een video zijn. Daarom is het materiaal ook voorlopig alleen digitaal beschikbaar, zodat we samen dagelijkse Gods Woord nagaan of deze dingen zo zijn. Juist in de tijd van crisis.

Een aantal kringen hebben de moed gevat om dan ook digitaal via [Skype](#), [Jitsi](#) of [Zoom](#) samen te komen. Mochten jullie als kring daarbij hulp nodig hebben, dan staan Hielke Zandberg en Wouter van der Toorren graag voor jullie klaar.

Verder vind je weer een **korte samenvatting** van de zesde studie en **ruimte voor aantekeningen**. De studie is terug te luisteren via de website onder **Actueel > Bijbelstudies**.

De **voorbereidingsvragen** zijn enerzijds ter voorbereiding voor jezelf en anderzijds eventueel een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te komen. Het is dus niet het doel! Dus het geeft niet als niet alle vragen aan bod zijn gekomen. Het gaat om de groei in diepte met elkaar naar het beeld van Christus.

De **gespreksvragen** zijn elke keer twee vragen: wat wil God tot ons zeggen? En hoe heeft dit zijn uitwerking in onze levens? Dus luister, kijk, bevrraag, wees eerlijk en open je hart voor elkaar en bovenal voor Hem.

Laten we samen leven door geloof!

Jonathan

## 6. Hij zal het doen

---

*Het aanschouwen van de lijdende Christus.*

**Lezen:** Johannes 21:1-19

In Johannes 21 verschijnt Jezus voor de derde keer aan zeven van zijn discipelen bij het Meer van Galilea. Er gebeuren een aantal wonderlijke dingen.

De discipelen waren in de war en lagen emotioneel overhoop na alles wat er gebeurd was. Hoe moesten ze nu verder? Wat stond hen nu te doen? Petrus besloot om maar weer te gaan vissen, net als vroeger. De anderen gingen met hem mee.

Het werd opnieuw een frustrerende ervaring, omdat ze de hele nacht niets vingen. Toen deed Jezus een wonder, waarmee Hij een heel duidelijke boodschap aan hen doorgaf.

Zijn roeping voor hun leven ging door en Hij zou voor hen gaan doen wat Hij alleen kon. Met dat Hij hen opnieuw uitzendt om vissers van mensen te zijn, zegt Hij ook tegen hen: “Wat jullie niet kunnen, dat zal Ik doen.”

Toen ze aan land kwamen, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. Jezus vroeg om ook wat gevangen vissen te brengen. Hij vertroostte zijn discipelen door samen te eten.

Na de maaltijd vraagt Jezus tot drie keer toe bij het kolenvuurtje aan Petrus: heb je Mij lief? Dat moet een déjà vu zijn geweest voor Petrus toen hij drie keer Jezus heeft verloochend bij een kolenvuur (Johannes 18:15-27).

Jezus herstelde de positie van Petrus als apostel door hem de opdracht te geven: hoed en weid mijn lammeren en schapen.

*Aantekeningen*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## *Gespreksvragen*

- a. Wat heeft God tot jou gesproken door de studie en voorbereiding?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- b. Wat heeft dit in mijn leven uitgewerkt de afgelopen twee weken?

## *Vorbereidingsvragen*

1. Lees Lukas 5:1-11. Zoek de overeenkomsten en verschillen met Johannes 21:1-19.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Wat denk je dat de reden is dat Petrus en de discipelen weer zijn gaan vissen?

3. De discipelen zijn in een toestand van verwarring, pijn en verdriet. Welke dingen hebben jou de laatste tijd in een dergelijke toestand gebracht? En hoe ben je daarmee omgegaan?
  
4. De discipel dan die Jezus liefhad (Johannes zelf), heeft door dat het de Here Jezus was. Waarom denk je?
  
5. Waaraan herken jij dat het Jezus Christus is die aan het werk is?
  
6. De frustrerende ervaring van niets vangen wordt uiteindelijk een prachtige ervaring. Welke moeilijkheden heeft God in je leven gebruikt om iets van zichzelf te openbaren?
  
7. Jezus vertroostte de discipelen door samen te eten. Hoe kunnen wij bij Hem 'aan tafel' zitten? Hoe ervaar jij Zijn vertroostende aanwezigheid?
  
8. Petrus komt tot belijdenis en erkenning van zijn falen. Wat moet ik belijden om mijn liefde voor de HEER weer aan te wakkeren?