

De opname en de wederkomst.

Inleiding : Er is een verschil tussen andere boeken van het nieuwe testament en het boek openbaring. Eigenlijk vallen de 4 evangeliën nog onder de bedeling van de wet. Pas aan het kruis werd de wet vervuld en begon de genadetijd. De brieven werden geschreven door mannen Gods, die geïnspireerd door Gods Geest schreven wat de Heilige Geest hen tevoren had geopenbaard en wat ze dus wisten. In het boek Openbaring kreeg Johannes de opdracht op te schrijven waarvan hij niets wist. Het is datgene wat Jezus Christus Zelf hem openbaarde. Er staat dan ook in het eerste vers: Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Daarom ook die bijzondere zaligspreking in vers 3, die je bij geen enkel ander boek vindt: "Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij." En ook die bijzondere waarschuwing aan het eind van dit boek in 22:18,19. : "Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

De Heere Jezus Christus geeft zelf een indeling van het boek in 1:19.

- Schrijf op
1. Wat u hebt gezien. (1:11-20 de verschijning op Patmos)
 2. Wat is. (2:1 t/m 3:21 de 7 brieven aan de 7 gemeenten.)
 3. Wat hierna zal geschieden. (4:1 t/m 22:21) geschieden.

Het boek OPENBARING

De indeling van het boek openbaring in hoofdstuk 1:19

Wat u gezien hebt.	Wat is.	Wat hierna geschieden zal.
Hoofdstuk 1:10-20	Hoofdstuk 2 en 3	Hoofdstuk 4 t/m 22
De verschijning op Patmos.	De zeven brieven.	De zeven jaren op aarde. Het duizendjarig rijk. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het hemels Jeruzalem.

Openb. 4:1 begint met de woorden: Hierna zag ik. Het is hetzelfde hierna als in 1:19b. Het laat zien dat de gemeenteperiode op aarde is afgelopen en dat we nu gekomen zijn bij alles wat in de toekomst nog gaat gebeuren. De vorige keer hebben we al gezien dat de opname van de gemeente hier niet uitvoerig wordt opgeschreven omdat daar al genoeg over geopenbaard was in de brieven opgeschreven door de apostel Paulus. Wel zien we dat de openbaring die Johannes te zien krijgt van plaats verandert. Eerst ziet Johannes in een visioen de Zoon des mensen tussen de zeven kandelaren vanaf de aarde. Maar dan ziet Johannes dat er een deur geopend is in de hemel en hij hoort opnieuw de stem als van een bazuin (de stem van Jezus Christus) die zegt: “Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.” Weer hierna, dus nadat de gemeenteperiode op aarde is voltooid. Opmerkelijk is ook dat die geopende hemeldeur wordt beloofd aan de gemeente van Filadefia die profetisch gezien, de opname zal meemaken, met de woorden: “Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten.” Ook wordt aan deze gemeente beloofd dat ze bewaard zal worden voor het uur van verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En dan belooft de Heere hen in Openb. 3:11 : “Zie Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.” Johannes ziet vanaf dat hij naar de hemel verplaatst is in de geest alle gebeurtenissen die volgen in en vanuit de hemel. Dat is ook zo met de gemeente als die is opgenomen. Johannes krijgt het bevel: “Kom hier, omhoog.” En dat zal met de gemeente niet anders zijn. We gaan immers de Heere tegemoet in de lucht!” 1Thess. 4:17.

Johannes vervolgt in vers 2 van Openb. 4 : “En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand.” Deze opname van Johannes is een type van de opname van de gemeente van Jezus Christus. Op deze plaats vindt in het boek Openbaring de opname plaats. De opname van de gemeente, die de bruid is van de Heere Jezus Christus het Lam.

In Matt. 16:28 zegt de Heere Jezus: “Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn koninkrijk.” En vervolgens lezen we in het volgende hoofdstuk over de verheerlijking op de berg, waarbij Petrus, Johannes en Jacobus aanwezig zijn. En dan lezen we in vers 2: “En Hij (de Heere Jezus) werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.” Deze gebeurtenis is een type van de tweede komst van de Heere Jezus Christus. Mozes die bij de Heere staat is een type van

de opgestane gelovigen en Elia die daar ook staat is een type van de van gedaante veranderde gelovigen. Hier werd vervuld wat de Heer in Matt. 16:28 had voorzegd.

In Joh. 21:22 zegt de Heer tegen Petrus over Johannes :”Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan.” Dit gaat in vervulling nu Johannes hier in een visioen wordt opgenomen in de Geest in de hemel. Johannes mocht blijven leven totdat hij in een visioen de terugkomst van de Heere mocht zien. Openbaring 19:11-21 Zijn wederkomst op aarde.

De opname wordt beschreven in 1 Thess. 4:16,17. :”Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”

We zien hier hoe dit overeenkomt met wat met Johannes gebeurt in de Geest hier in Openb. 4:1. Hij hoorde het bevel uit de mond van de Heere: ”Kom hier, omhoog!” En zo zullen ook allen die bij de Heere Jezus horen de roep uit Zijn mond horen bij de opname van de in Hem geheiligden. Het was Zijn stem als van een bazuin die Johannes hoorde en zo zal het ook zijn bij de opname.

In 1 Kor. 15:51-53 staat hoe de opstanding en de verandering zal plaats vinden. We lezen daar :”Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als overgankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijke bekleden.” In het vers 50 dat hieraan vooraf gaat staat immers dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid de onvergankelijkheid niet beërft.

Allen die opgenomen worden zijn verzegeld met de Heilige Geest. In Ef. 4:30 staat : ”En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.” Die verzegeling betekent bewaring. Het betekent ook dat we het onvervreemdbaar eigendom zijn van Hem die ons gekocht heeft

met de prijs van Zijn bloed. Hij komt de Zijnen halen op de dag van de verlossing van ons lichaam. Rom. 8:23



Als overtuigend bewijs dat hier in Openbaring 4 de opname van de gemeente plaatsvindt, vinden we bij de beschrijving van de troon van God de verklaring dat de Heilige Geest weer in Zijn volheid daar aanwezig is. Er staat in vers 5 : "En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God." De Heilige Geest is niet langer op aarde, maar terug in de hemel en voor de troon van God. Dit is een zeer duidelijk bewijs dat de opname heeft plaats gevonden omdat als de Heilige Geest terug gaat naar de hemel, Hij de gemeente met Zich mee zal nemen. De aanwezigheid van de Heilige Geest in de hemel maakt duidelijk dat de gebeurtenissen die na hoofdstuk 4 worden beschreven, plaats vinden nadat de gemeente is opgenomen en de gemeente dus wordt opgenomen voor het uur van verzoeking en de grote verdrukking. Dat wordt ons ook beloofd in de brief aan de gemeente van Filadelfia, beeld van de trouwe gemeente aan het einde van de tijd van de gemeente op aarde. Openb.3: 10,11 : "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen." Dit is het bewijs van

het feit dat die gemeente het type is van het trouwe deel van de gemeente in deze eindtijd! Daarom moeten we deze woorden lezen als tegen ons gezegd.

En in 1Thess. 1:9,10 lezen we : ".....hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, **Die ons verlost van de komende toorn.**" Dat zegt de apostel nog eens in 1 Thess. 5 : 9,10 : "Want God heeft ons **niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid**, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven."

De hemelse Troon. Openb. 4:2,3 en 5,6



Het eerste wat Johannes ziet in de hemel was een Troon. De troon was niet leeg. Er zat iemand op en Die wordt beschreven met de schittering van edelstenen. Hier gaat het om God Zelf. God is licht, een ontoegankelijk licht. Zie ook de beschrijving van de troon van God in Ezechiël 1: 26-28. Er was een regenboog om de troon die eruit zag als smaragd. Wij kennen de regenboog als teken van Gods verbond met de aarde. Gen. 9:13 . Wij zien maar een halve cirkel. Hier in de hemel gaat het om een hele cirkel. Op aarde zien we de

dingen maar gedeeltelijk in de hemel zullen we het geheel zien. De regenboog op aarde was het teken dat God het offer van Noach aanvaardde. Gen. 8: 20-22. De regenboog in de hemel is dat God het offer van de Heere Jezus Christus op het kruis aanvaardt. De betekenis van de groene regenboog rondom deze troon van gericht is, dat God Zijn beloften altijd waar maakt. In Openbaring staan ontzettende oordelen die God op aarde zal uitvoeren, maar Hij zal de aarde door deze gerichten heen bewaren. Hij zal haar reinigen en vernieuwen, zodat ze net als heel de schepping een wedergeboorte ondergaat.

Het is duidelijk dat we hier niet te maken hebben met de troon van genade, maar met de troon van gericht. Want uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Voor de troon was een glazen zee als kristal. Hier zien we verder niets in deze zee, maar in Openb. 15:2 is ze met vuur vermengd en staan bij de zee de overwinnaars uit de grote verdrukking en zij zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Een overwinningslied! De glazen zee herinnert aan de koperen zee die stond voor de ingang van de tempel van Salomo. Dat was dus voor de ark met het verzoendeksel, de aardse troon van God. In Hebr.9: 23 wordt ons duidelijk gemaakt dat de aardse tabernakel/tempel afbeeldingen waren van de hemelse dingen. Nu in deze genadetijd, de dag van het heil, doet de Here Jezus Christus als onze Hogepriester dienst in de ware tabernakel die in de hemel is Hebr. 8:2 en 9:24.



De troon die Johannes zag komt overeen met de ark met het verzoendeksel, de aardse troon van God. De vier levende wezens komen overeen met de cherubs op het verzoendeksel. Zie ook het visioen in Ezechiël 1:5 ev.

In Openb. 11:19 gaat de tempel van God in de hemel open en wordt de ark van Zijn verbond zichtbaar en komen er bliksemstralen, stemmen en donderslagen net als bij de troon. Voor de troon ziet Johannes zeven vurige fakkels branden. Er staat bij dat dit de zeven Geesten van God zijn. Hiermee wordt de totaliteit van Gods Geest gesymboliseerd. In de aardse tabernakel stond een zevenarmige kandelaar. Die kandelaar gaf een zacht licht dat werd versterkt door de gouden wanden van de tabernakel. Ook in de dag van het heil geeft de Heilige Geest ons licht op onze wandel met de Heere. Hier voor de troon van God branden zeven vurige fakkels. En dat symboliseert een Geest van oordeel en gericht. De troon van genade is hier ook de troon van oordeel en gericht geworden. De ark met het verzoendeksel was ook een symbool van Gods genadetroon. Uit de troon van God die Johannes beschrijft kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Dat zijn ook duidelijke tekenen dat we met een oordeelstroon te maken hebben. Het brandofferaltaar vinden we in Openb. 6:9 en het reukofferaltaar vinden we in Openb. 8:3-5.

In Openb. 4: 4 lezen we:” En rondom de troon stonden 24 tronen. En op die tronen zag ik vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.” Wie zijn dat? Alleen aan wedergeboren en verlost mens worden troon en kroon beloofd. Matt. 19:28, Openb. 3:21, Openb. 2:10, 1Petr. 5:2-4 en 2Tim. 4:8 Deze oudsten moeten dus de vertegenwoordigers zijn van de oud- en de nieuwtestamentische heiligen die gereinigd zijn door het bloed van Het Lam. Ze zitten op tronen en dit herinnert ons aan Daniëls visioen in Dan. 7:9-10. Opvallend is dat de tronen daar worden neergezet en nog niet zijn bezet, terwijl ze hier in Openb. 4 zijn bezet met de gekroonde oudsten. Dat bepaalt ons bij het feit dat al de heiligen eerst moesten verschijnen voor de rechterstoel van Christus waar loon en kroon worden bepaald.

Het boek OPENBARING



Het is de beoordeling van hun wandel als gelovigen. Rom. 14:10, 2 Kor. 5:10 en 1Kor. 3:11-14. In 2Kor. 5:10 staat: "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." Het gaat hier niet om behoudenis, want alleen behouden mensen krijgen die beoordeling. Het gaat om loon en kroon. Er is daar sprake van 5 verschillende kronen of kransen t.w. De onvergankelijke kroon voor de overwinnaars 1Kor 9:25-27, de kroon des levens voor de martelaars Openb. 2:10, de onverwelkelijke kroon voor de herders van de kudde (de oudsten) 1Petr.5:2-4, de kroon van rechtvaardigheid voor hen die Zijn verschijning hebben liefgehad 2 Tim. 4:8, de erekroon voor hen die zielen hebben gewonnen voor Jezus 1 Thess.2:19,20.

Een verder bewijs dat deze oudsten verlost mensen zijn, volgt uit de woorden die zij zingen. We lezen in Openb. 5:9,10: "En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U (Het Lam) bent waard de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde."

Ze zijn dan ook gekleed in witte kleren, de kleding van priesters. Zij zijn de vertegenwoordigers van het koninklijk priesterschap dat genoemd wordt in 1Petr. 2:9. Ze zijn dan ook betrokken in de taak van priesters. Er staat: “Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.” Openb. 5: 8. In de schaduwdienst moesten de priesters de dienst doen bij het reukofferaltaar. En zoals de geur van het reukwerk opsteeg als een beeld van de gebeden die tot God opstegen, zo wordt dat beeld ook hier gebruikt.

Dat er 24 zijn komt overeen met de 24 priesterorden waarvan er dagelijks steeds één per orde dienst moest doen. 1Kron.24:1-19. Het is een symbolisch getal.

Het boek OPENBARING



Rondom de tabernakel in de woestijn waren de stammen van Israël in vier groepen verdeeld: aan de oostkant 3 stammen met in het midden de stam van Juda onder het vaandel van de leeuw, aan de zuidkant drie stammen met in het midden de stam van Ruben onder het vaandel van de mens, aan de westkant drie stammen met in het midden de stam van Efraïm onder het vaandel van het rund en aan de noordkant drie stammen onder vaandel van de arend. In het midden was de stam van Levi opgesteld, want die werd onder de Israëlieten

niet meegeteld. Num. 2. We zien dat heel het volk viel onder de symbolen die we ook bij de levende wezens in Openbaring bij de Troon van God aantreffen en bij de cherubs in Ezechiël 1:4-28 en 10:1-22. Deze symbolen zijn de symbolen van de schepping. We zien ze ook terug bij de Heere. De vier evangeliën belichten ieder een bepaalde kant van Hem. Mattheüs Zijn koninklijke waardigheid (de leeuw), Markus Zijn dienstknechtgestalte (het rund), Lucas Zijn menszijn (de mens) en Johannes zijn goddelijke natuur (de vliegende arend).

De vier levende wezens zijn de troonwachters en ze gaan daar waar de troon gaat. Ez.1: 20-24. Het zijn er vier, en dat is het getal van de aarde. Verderop in Openbaring zullen we zien wat dat betekent.

Eén van de 24 oudsten vertelt aan Johannes dat de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Daaruit blijkt dat deze oudsten meer weten over wat gaat gebeuren dan Johannes. Dan ziet Johannes te midden van de oudsten en in het midden van de troon een Lam staan als geslacht. Het is duidelijk dat het hier gaat om de Heere Jezus Christus. Als de oudsten dan een nieuw lied ter ere van dat Lam gezongen hebben waarbij alle hemelingen tenslotte mee instemmen, ja zelfs elk schepsel in hemel en op aarde, werpen zij zich in aanbidding voor God neer. Dat doen ze ook als de schare verlost is uit de grote verdrukking in de hemel te zien is. En Johannes krijgt weer van één van hen de uitleg over deze grote schare die niemand tellen kan. Openb. 7: 9-17 .

We komen hen opnieuw tegen in Openb. 11:16. Het is na het openen van het zevende zegel. Opnieuw werpen ze zich voor God neer. Deze keer omdat de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus en Hij koning zal zijn in alle eeuwigheid. In hun dankgebed spreken ze ook uit wat dit allemaal inhoudt.

Vervolgens worden ze genoemd, wanneer de hondervierenveertigduizend losgekochten van de aarde voor God en het Lam een nieuw lied voor de troon en voor de 4 levende wezens en de oudsten zingen. Openb. 14:3

De laatste keer dat zij genoemd worden is in Openb. 19:4 Daar aanbidden ze God, Die op de troon zit omdat Hij de grote hoer, de valse wereldkerk geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij en omdat God het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.

Hierna wordt in de hemel de bruiloft van het Lam gevierd en worden zij genoemd met andere aanduidingen. Bij de bruiloft van het Lam worden zij genoemd: de vrouw van het Lam en de genodigden tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En bij de terugkeer van de Heere Jezus Christus naar de aarde worden ze de legers in de hemel genoemd.



Voordat in Openb. 19: 11-21 de terugkomst van de Heere met de Zijnen wordt beschreven, lezen we in Openb. 19: 6-10 over de bruiloft van het Lam. Die bruiloft wordt in de hemel gevierd. Voordat de bruid (de gemeente) met Hem in Zijn Koninkrijk kan regeren, moet zij eerst met Hem verenigd zijn. Er staat in vers 7: “Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” Als een bruid zich klaar maakt voor de bruiloft doet ze dit door haar bruidsjurk aan te trekken. In vers 8 lezen we dan ook: “ Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

In Efeze 1: 4 staat : “omdat God de Vader ons voor de grondlegging van de wereld in Hem (de Here Jezus Christus) uitverkoren heeft, **opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in liefde.**” En in Efeze 5 lezen we over Zijn liefde voor de gemeente. Hij heeft Zich voor haar overgegeven opdat Hij haar

zou heiligen door haar te reinigen, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Behalve de bruid zijn er ook genodigde vrienden van de hemelse Bruidegom. In vers 9 lezen we: “ Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.” We hebben hier te maken met de gelovigen van het Oude Testament, waartoe ook Johannes de dooper behoort. In Joh. 3: 29 zegt Johannes dat hij de Christus niet is maar dat hij voor Hem uitgezonden is. Hij vervolgt dan in vers 29 : “ **Wie de bruid heeft, is de bruidegom**, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen.” Johannes noemt zich hier **de vriend van de bruidegom** maar wijst de Heere Jezus Christus aan als de bruidegom. Johannes had de Heere Jezus ook aangewezen als het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. **De Heere Jezus** door Johannes aangewezen als **het Lam van God** en als **de Hemelbruidegom**. Opvallend is dat hij niet zegt wie de bruid is. Ook de Heere Jezus zegt daar niets over in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Matth. 22:1-14 En ook niet in de gelijkenis over de wijze en de dwaze meisjes. Matth. 25:1-13. Zolang de bruid nog op aarde is, is zij verborgen, gesluierd. Toch hebben we de aanwijzingen in Efeze 1: 4 en Efeze 5:25-27,32 En in wat de apostel Paulus zegt in 2 Kor.11:2 : “Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.” Zo is duidelijk wie de bruidegom en wie de bruid is en wie de genodigden zijn. Als slotregel staat hier in vers 9b : “Dit zijn de waarachtige woorden van God.” God staat Zelf in voor de waarheid van deze woorden! In vers 11 begint dan het gedeelte over de wederkomst van de Heere met de zijnen op aarde.

Het boek OPENBARING



Een gebeurtenis waar al het nodige over kunnen lezen bij de profetieën in het Oude Testament. Hier krijgt Johannes nog meer daarover te zien en te horen. Het gedeelte bestaat uit drie delen. De verzen 11 t/m 16 geven een beschrijving van de Rechter van de hele aarde. De verzen 17 en 18 is een oproep aan de aaseters tot de grote maaltijd van God. En de verzen 19 t/m 21 geven de strijd aan en de uitkomst er van. De terugkomst van onze Heere met de Zijnen brengt een laatste oordeel over de opstandige legers van de volken voordat het duizendjarig rijk begint.

Hier wordt de draad weer opgepakt van Openb. 16:13-16 waar staat : “ En ik zag uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.” Dat is het dal bij Migiddo.

En in Openb. 17 : 14 lezen we over de tien koningen: “Zij zullen oorlog voeren

tegen het Lam, maar het Lam - want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.” Dit is een vooruitblik en samenvatting van wat we hier in Openb. 19 in de verzen 11 t/m 16 lezen.

Het begint met de woorden: “En ik (Johannes) zag de hemel geopend.” Een geopende hemel heeft altijd te maken met een verbinding tussen hemel en aarde. Hier wordt de hemel geopend voor de komst van de Zoon des mensen in heerlijkheid, macht en majesteit gevolgd door de legers in de hemel. Johannes ziet een wit paard en de Ruiters Die er op zit, kunnen we zonder enige twijfel herkennen als de Heere Jezus Christus aan Zijn namen: getrouw en waarachtig, Het Woord van God en die op zijn bovenkleed: Koning der koningen en Heere der heren. Ook de beschrijving: Zijn ogen waren als een vuurvlam herinnert ons aan Openb. 1 : 14 en 2 : 18. Dan gaat de beschrijving verder met de woorden: “en op Zijn hoofd waren vele diademen (kronen). Dat laat zien dat Hij de Koning der koningen is.

In vers 15 lezen we : “En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heiden-volken zou slaan. En Hij hen zal hoeden met een ijzeren staf.” Ook hierbij hebben we te denken aan eerdere verzen zoals in Openb. 1:16 en 2:12,16. Ook in het Oude testament in Ps. 2: 6-9 vinden we dit terug. Dat hoeden van de heidenvolken met een ijzeren staf wordt ook beloofd aan de overwinnaars in de gemeente van Thyatira. Zij zullen dit samen met de Heere doen. Openb. 2:26,27. (zie ook Jes. 11:4 en 2Thess. 2:8).

In vers 11b staat dat Hij oorlog voert in gerechtigheid. En dan lezen we in vers 13 : “En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed.” Om te weten hoe dit komt lezen we Jes. 63:1-6. In dit gedeelte wordt de vraag gesteld in vers 2 : “Waarom is dat rood aan Uw gewaad en is Uw kleding als van iemand die de wijnpers treedt?” Het antwoord van de Heere is dan: “Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlossen was gekomen.” Over dat treden van de wijnpers had ook Johannes al moeten schrijven in Openb. 14: 19, 20. Het oordeel over de vijandelijke legers onder leiding van de Antichrist en de valse profeet wordt hier bij de komst van de Heere op aarde voltrokken. De aasvogels worden geroepen te komen om het vlees te eten van al die omgekomen legers, die tegen de Heere en de Zijnen waren opgetrokken. Het beest (de Antichrist) en de valse profeet worden gegrepen en levendig

geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. Daaruit blijkt dat we met personen te maken hebben. En al de anderen worden gedood door het zwaard van Hem Die op het paard zit. En dan staat er dat alle vogels werden verzadigd van hun vlees. Deze ontzagwekkende gebeurtenis wordt uitvoerig beschreven in Ez. 39. In het 4^e vers lezen we daar: “Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven.

Op het open veld zult u vallen, want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere.”

Er wordt daar ook verteld dat het volk Israël zeven maanden lang de botten van al deze lichamen zal begraven om het land te reinigen.”

Ook in Zach. 14 lezen over deze ontzagwekkende gebeurtenissen. In vers 1 ev lezen we : “Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.” En in vers 5b staat: “Dan zal de Heere, mijn God, komen: al de heiligen met U!”

In Zach 13: 8,9 lezen we dat van heel het volk Israël een derde zal overblijven dat gelouterd en wedergeboren de Heere zal toebehoren.

In Zach 14:12-14 staat :”En dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Op die dag zal het geschieden dat er een grote door de Heere bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.”

In Ezech. 39 vers 22 staat dat dan zij die van het huis Israël zijn , weten zullen dat Hij, de Heere hun God is.

En in Zach. 12: 9, 10 lezen we hoe dat komt : “Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind ;en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.”

En in het volgende hoofdstuk lezen we in het eerste vers: “Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen onreinheid.

Over dat geweldige herstel van het overblijfsel van Israël valt heel wat te lezen in de Profetieën, zoals bijvoorbeeld in Ezech. 36 waar in de verzen 25-27 lezen over hun wedergeboorte. Ook Rom. 11: 26,27 gaat daarover.

Hier in Openb. 19 : 20 Lezen we dat het beest (de antichrist) en de valse profeet leven worden geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En in Openb. 20 : 1-3 wordt ons verteld hoe ook de satan zelf wordt uitgeschakeld.

Hij wordt voor een tijd van duizend jaar gebonden en in de afgrond in verzekerde bewaring gehouden, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Pas aan het eind van die tijd krijgt hij nog één keer de kans om de volken te verleiden, maar daarna wordt ook hij in de poel van vuur geworpen. Openb. 20:10.

Tot slot willen we nog even een aantal tegenstellingen tussen de opname en de wederkomst naast elkaar zetten.

Het boek OPENBARING

De opname.

Johannes krijgt het bevel: "Kom hier omhoog!"

Beeld van de opname.

Hij ziet daar de 24 oudsten, die de oud-en de nieuwtestamentische gemeente vertegenwoordigen.

Openb. 4: 1-4,10

De opname vindt plaats voor het uur van verzoeking, die over heel de wereld komen zal. Openb. 3:10

De gemeente gaat Hem tegemoet in de lucht. 1 Thess. 4:16,17

De wederkomst op aarde.

De Heer komt gezeten op een wit paard uit de hemel en wordt gevolgd door de zijnen die ook op witte paarden zitten. Hij komt om te oordelen en oorlog te voeren.

Openb. 19:11-14

Elk oog zal Hem zien. Openb. 1:7

Zijn komst zal zijn zoals de bliksem van oost naar west zichtbaar. Matt. 24:27

Zijn voeten zullen staan op de olijfberg en alle heiligen zullen bij Hem zijn. Zach. 14:4,5



Het boek OPENBARING

De opname

Opname van alle kinderen van God in de hemel.

De aarde neemt het niet direct waar.

Het kan op elk moment gebeuren.

Staat niet in het oude testament.

Alleen voor de gemeente.

Voor het uur verzoeking en de grote verdrukking.

Christus komt in de lucht.

De aarde wordt niet geoordeeld.

De wederkomst

De heiligen keren terug naar de aarde.

De hele wereld zal het zien.

Volgt op duidelijk voorzegde tekens.

Wordt vaak voorzegd in het Oude Testament.

Raakt alle mensen.

Aan het einde van de grote verdrukking en bij het begin van het duizendjarig rijk.

Christus komt op aarde.

De aarde wordt geoordeeld en er wordt gerechtigheid tot stand gebracht.



