



Het is avond,
Ik ga slapen tot het
zonnetje weer komt.
Voor alle mooie
dingen wil ik U
bedanken, God.
En alles wat verdrietig
was, leg ik bij U neer.
Ik ga nu lekker slapen,
U bent bij mij, Heer.

